

Seniorgruppens julemøde 2015

At være med i Danske Risikorådgiveres seniorgruppe opleves som et privilegium. Når man så endda får lejlighed til at arrangere årets juletur til Helsingør – af mange gennem tiden kaldt ”Nordens festlige hjørne” – så mærkes den kollegiale tillid og udfordring ekstra stærk.

Juleturen bør have både faglige, kulturelle og sociale elementer. Så efter at have arbejdet og boet en lang årrække i kommunen, fandt jeg det ikke svært at sammensætte et passende program.

Vi mødtes en regnvejrstorsdag (valgdagen) på passende vis foran Helsingørs gamle rådhus – den tidligere arrest – og blev modtaget af foreningsmedlem Tuan Ba Cao, der over kaffe og morgenbrød fortalte om sine udfordringer som risikokoordinator i en kommune, hvor der er masser af tage sig til, og hvor opgaverne hurtigt skifter. Dernæst gik turen rundt på rådhuset – der var særlig travlhed, da det jo var valgdag. Men det blev da muligt at besigtige den smukke byrådssal og historiske blå og røde udvalgværelser. Via arresten kom vi til risikokoordinatorens eget kontor – ikke langt fra de gamle fængselsceller.

Herfra gik turen til fods et kort stykke forbi de gamle huse i indre by, domkirke og kloster og ned til Kulturhavnens bibliotek, hvor vi blev modtaget af bibliotekar Daniel Bøtcher, der viste rundt på det flotte og rustikke bibliotek, der var indrettet i de gamle værftsbygninger. Biblioteket have fået 6-stjerne ud af 5 mulige (!) i en international vurdering af biblioteker – en slags Michelin-guide for biblioteker - og er velbesøgt af alt fra babyer til pensionister – og hvor man ud over udlån af bøger, blade, CD'er og film også arrangerer musik, kunst og andre udstillinger.

Kun et minuts gang derfra kom vi til det ligeledes nye og prisbelønnede Museum for søfart indbygget under jorden i en tørdok – et stenkast fra Kronborg . Seniorgruppen – hvoraf flere viste sig at være mere eller mindre sø(er)farne fra ”de syv have” – fik oplevelser om det hårde liv til søs, handelsflåden og ikke mindst forholdene under krig i en ganske særlig atmosfære.

Så var der gåtur i den silende regn langs Kulturhavnen til turens sidst fikspunkt - spisestedet ”Madame Sprunck”, hvor foreningens formand Torben Jacobsen gjorde os selskab og fortalte lidt om hvad man havde gang i i bestyrelsen. Ind imellem hyggesnak og informationsudvekslinger blev der da også tid til en bid brød og lidt at skylle ned med.

Midt på eftermiddagen sluttede det officielle arrangement – gruppens øvrige medlemmer sagde farvel ivrigt spottende andre lokaliteter i lokalområdet, man ville frekventere inden togafgang. Jeg gik de 400 m hjem i rigtig godt humør efter en dag med den festlige seniorgruppe. Flere var ret sikre på, de ville komme igen medbringende familie eller venner til en dag eller flere i Helsingør.

Flemming H. Ohm